

Nieuwsbrief voor de Leden van de loopclub Rijfust!



WESTERBORKPADRUN



De tweede verkenning.

Op 6 juli zijn we weer met elkaar op pad gegaan om de volgende etappes te verkennen, van Hilversum naar Amersfoort Schothorst en daar zitten een paar lastige stukjes.

Dwars door Hilversum en het centrum van Amersfoort. (daar komt bij dat we daar waarschijnlijk volgend jaar op zaterdagmiddag zijn en als het nodig is kijken we naar een omleiding)

Op dit traject zitten ook weer hele mooie stukken heide, een heel stuk door het bos bij Baarn en dan naar Soest waar je ogen uitkijkt door de gigantische huizen die daar staan.

Overal vragen mensen aan ons wat we aan het doen zijn, opmerkelijk is dat weinig mensen het Westerborkpad kennen. We merken allemaal dat we er best trots op zijn dat we er iets over kunnen vertellen en voelen ons soms echte ambassadeurs.

Voor het lopen, voor Westerbork, het pad, sportiviteit, saamhorigheid en gezelligheid in het algemeen.

Onderweg kom je veel bijzondere monumenten tegen, belangrijk om bij stil te staan.

Een plek om even bij stil te staan voor de "busreizigers" is het Nationaal kamp Amersfoort, waar joodse gevangenen in afwachting waren van deportatie naar Westerbork en verder.....

Na bijna 43 kilometer in behoorlijk warm weer houden we het voor gezien, we zijn in Amersfoort en zijn toe aan een hapje eten. Heerlijk op een terrasje nakletsen en bijkomen.





Opgaves:

Diverse mensen hebben zich inmiddels aangemeld om samen met ons dit pad te gaan lopen. Hiermee hebben we voldoende mensen om het Westerborkpad te gaan lopen en besloten dat het door gaat. We hebben wel een maximum vastgesteld, er is dus nog de mogelijkheid om je aan te melden via: info@westerborkpadrun.nl

Lijkt het jou iets en wil je mee, geef je dan op en er zijn 4 opties:

- 1) De hele route vanaf vrijdag t/m zondag. (2,3 en 4 mei)
- 2) Zaterdagmorgen met busjes vertrekken vanuit Westerbork en dan aansluiten en de rest van de route mee doen.
- 3) Het laatste stuk vanaf station Beilen meelopen naar Hooghalen en 's avonds mee naar de herdenking.
- 4) Wil je niet lopen maar evt. mee als begeleiding, denk hier aan bv. masseurs, chauffeurs, catering, 1000 poot.

Om e.e.a. te kunnen financieren gaan we opzoek naar sponsors, maar vragen ook een eigen bijdrage ! Vrijdag is voor eigen rekening (o.a. slaapplaats en uit eten). Bijdrage voor zaterdag en zondag is € 50 pp

Volgende verkenning staat al weer gepland voor 17 augustus, we gaan dan het laatste deel van de route vanaf Meppel doen.

Later pakken we de route weer op vanaf Amersfoort Schothorst.